

Meneer en mevrouw Bovendeert uit Alphen

"Wonen in een huurwoning is samenwerken tussen huurder en verhuurder. De verhuurder mag best de vinger aan de pols houden, ga kijken hoe de huurder voor de woning zorgt."



Dag van het Huren 2016

Elkaar ontmoeten, daar draait het om tijdens de landelijke Dag van het Huren. Tientallen andere woningcorporaties hebben hier aan meegedaan.

Bewonersraad en Raad van Commissarissen van De Kernen

Met boterkoek en bloemstukjes gingen wij op bezoek bij een aantal huurders. Ook de Bewonersraad en Raad van Commissarissen van De Kernen hebben klanten bezocht. Alleen of samen met medewerkers van De Kernen.

Een mooi resultaat van deze dag

We hebben veel positieve reacties gekregen op de bezoeken. Eén ding is zeker, iedereen heeft een verhaal. We bezochten klanten in 26 dorpen. Wat voelden wij ons welkom!

Hartelijk dank voor uw gastvrijheid. Volgend jaar herhalen we deze dag graag én bezoeken we de overige dorpen.

Mocht u zich afvragen hoe we een keuze hebben gemaakt uit zoveel klanten? Dat hebben we gedaan door collega's te vragen. Zij hebben willekeurige adressen doorgegeven. Soms kenden ze de klant, soms niet. Sommige mensen kregen we helaas niet te pakken, anderen wel.

Leest u hier de indrukken.

Familie Klein-Loeffen uit Alphen



"Wonen in een dorp is fijn. Daar is weinig traumelant."



Meneer en mevrouw De Lang-Remmits uit Dreumel



"Wij hebben veel hobby's en contact met mensen in Dreumel: de week is zo ouw!"

Mevrouw Klop-Blom uit Haften

"Ik heb een eigen boerderij met mijn man gehad. Na zijn dood is deze verkocht. Ik ben erg tevreden zoals ik nu woon en heb gezellige koffieuurtjes met dames die hier wonen. Het is even wennen om elke maand huur te betalen. Dat heeft wel als voordeel dat ik zelf niets meer hoeft te betalen om het huis te schilderen bijvoorbeeld."



Mevrouw Hermesen uit Batenburg

Mevrouw Hermesen woont al vanaf het begin in haar woning en is tevreden. Ze ontvangt De Kernen gastvrij. "Het telefoonnummer van jullie staat wel op mijn telefoonlijstje, maar ik bel eigenlijk nooit. En als ik bel word ik goed geholpen."

Mevrouw Kamphuis uit Well

We ontmoeten een enthousiaste vrouw die als vrijwilliger actief is en graag op haar fiets boodschappen in Ammerzoden doet. Ze is in Well geboren, opgegroeid in Groningen en woont sinds 1954 in Well. "Ik was een van de eerste bewoners van de Dijkstraat en woon nu vijf jaar in deze seniorenwoning. "Ook al is er niet veel in Well, ik voel me hier heel erg thuis."



Meneer Arraie uit Hedel

"Ik woon erg fijn in Hedel sinds 1,5 jaar. In het begin vond ik het moeilijk om op een kamer te wonen en droom van een eigen woning in Hedel. Gelukkig heb ik ook prettige contacten in de buurt en leuke gesprekken. We vertellen elkaar over onze landen. Ik kom uit Somalië. De Nederlandse taal ben ik aan het leren. Zodra het kan ga ik studeren, want ik was arts in Somalië."



Meneer en mevrouw Seelen uit Maasbommel

Meneer Seelen is sinds januari gestopt met zijn werk als buschauffeur op de touringcar. Met veel liefde heeft hij mensen naar hun vakantiebestemming in het buitenland gebracht. Mevrouw Seelen: "Ik heb me vooral beziggehouden met het opvoeden van onze twee kinderen. Wij wonen met veel plezier in de Kapelstraat in Maasbommel en zijn blij met de aanbouw, schuur en tuin. We genieten zo van alle seizoenen. Toch kijken we ook naar de toekomst. Ook al zijn we nu gezond, we hebben ons ingeschreven bij Woongaard, want het kan zomaar een keer anders zijn."



"Ik heb vrij uitzicht, zit midden in het dorp tussen jong en oud en heb veel aanspraak."

Mevrouw Vos uit Bruchem

We bellen spontaan aan en zijn welkom. "Ik heb 78 jaar heel vrij gewoond, net buiten het dorp in een koopwoning. Mijn man is 15 jaar geleden overleden en ik heb me daarom direct ingeschreven voor een huurwoning. In 2008 kon ik naar deze woning verhuizen. Ik zit nu op het mooiste plekje, had het niet beter kunnen treffen!"



Mevrouw De Rouw - Merks uit Ammerzoden

"Ik ben hier geboren en getogen en heb het goed naar mijn zin. En ben blij want De Kernen heeft mijn woning mooi gerenoveerd. Ik heb nu zonnepanelen en betere isolatie. Zo bespaar ik fors op mijn energierekening. Het was wel druk in de straat in die periode en was erg blij toen het allemaal weer voorbij was." Mooi om te weten is dat haar echtgenoot Dhr. De Rouw de eerste directeur van de Vijf Gemeenten was.



De Fontein in Aalst

Bewoners in De Fontein hebben veel ruimte zichzelf te kunnen zijn. Elke bewoner heeft zijn eigen appartement. Marco heeft het zijne laten zien; keurig opgeruimd en met een prachtig uitzicht. De Fontein is echt de 'parel van Aalst' geworden.



Meneer en mevrouw Van Eck uit Kerkwijk

"Wij kwamen hier wonen toen we trouwden en wonen hier al ruim 46 jaar met veel plezier. Onze dochter en zoon zijn hier geboren. Kerkwijk is een gemeedelijk klein dorpje en 'ons kent ons' en hebben fijne sociale contacten."

Familie van Dijk uit Horssen

"Wij zijn aan het klussen en schilderen en verhuizen van Kesteren naar Horssen." We zijn een multiculturele familie," vertelt meneer Van Dijk. Mijn vrouw is Poolse en is acht jaar geleden hier komen wonen. Een spannende stap." Omdat de wachttijd voor een huurwoning in Kesteren enorm was, hebben ze gereageerd op een woning in Horssen. "We zijn hier warm ontvangen door de buurt. Iedereen zwaait en zegt gedag hier, dat is in Kesteren anders. We voelen ons welkom in Horssen. Het komt wel goed met ons, geluk moet je zelf maken."



Mevrouw Smit-Blom uit Ammerzoden

"Ik ga na 49 jaar in deze woning te hebben gewoond, verhuizen! Naar Hof van Gameren. Best spannend allemaal. Maar ik heb goed contact met de opzichter van De Kernen. Hij heeft me uitgelegd wat ik moet doen als ik ga verhuizen."



Groeten uit Ammerzoden

Meneer en mevrouw Verhoeks uit Zuilichem

"Wij hebben het enorm naar de zin. Elke week is het een zoete inval van kinderen en kleinkinderen. Contact met andere bewoners in De Buurt is heel prettig."



"Wij hebben het enorm naar de zin"

Familie Van de Voort uit Boven-Leeuwen

Bij de koffie met boterkoek komt al snel naar voren dat wonen in Boven-Leeuwen geen straf is. "We zijn hier geboren en getogen en hebben een prachtige tuin en fijn huis. Een minpuntje is dat het huis koud is. Hier is nog geen oplossing voor, zegt mevrouw Van de Voort." Het koffiebezoekje werd in ieder geval erg op prijs gesteld. Ook door hun hond, een vriendelijke Jack Russell.



Mevrouw en meneer Van Uden uit Hernen

"Zorgeloos wonen, dat is wat De Kernen ons biedt. We wonen in een goed onderhouden woning en kennen de medewerkers van De Kernen. Dat maakt dat De Kernen altijd dichtbij voelt voor ons," vertellen meneer en mevrouw Van Uden.



Mevrouw Segers uit Ophemert

"Ik woon hier prachtig en prettig boven Huis op Hemert. En dat komt ook voor een deel omdat de bewoners zelf veel aandacht geven aan het huis en de gemeenschappelijke ruimten. Het kan zelfs nog mooier worden als het gezamenlijke terras wat meer ingericht is."



Meneer en mevrouw Van Ooijen uit Altforst

"Achtien jaar geleden zijn wij verhuisd van een grote vrijstaande woning aan de rand van het dorp naar deze seniorenwoning in het centrum. Dat kon, want we hadden ons al vroeg ingeschreven bij Woongaard," vertelt meneer Van Ooijen. "We hebben een auto om boodschappen te doen en ook een vriezer is belangrijk als je in een dorp woont zonder winkels", lacht mevrouw Van Ooijen. "Wij zijn niet anders gewend en vinden het heerlijk wonen. We willen hier oud worden. We leven erg energiebewust. Door aanpassingen van De Kernen, aanpassingen die wij zelf gedaan hebben en ons gedrag te veranderen, is onze energierekening nu veel lager. We betalen nu 80 euro per maand in plaats van 200."

Mevrouw en meneer Bresser uit Varik

Mevrouw Bresser was nog even groente en fruit aan het kopen bij het wekelijkse groentestalletje tegenover hun woning, toen De Kernen langskwam.

"Vanwege mijn gezondheid zijn we verhuisd naar deze seniorenwoning", zegt mevrouw Bresser. "We hebben veel vernieuwd, zoals de vloer, maar eigenlijk hadden we een hele andere woning op het oog. "Die ging naar een jonger iemand met urgentie. Dit vonden we echt niet leuk!" "Wij wilden er zo graag naar toe, vult meneer Bresser aan." Goed om te weten is dat mevrouw Bresser actief is geweest in de lokale politiek van Neerijnen en bij De Kernen vroeger als lid van de huurdersbelangenvereniging.



"Ik help anderen graag!"

Mevrouw Coenders uit Beneden-Leeuwen

"In dit appartement woon ik al 22 jaar met veel plezier." Het straalt veel warmte en gezelligheid uit, net als zijzelf. "In het begin toen ik hier kwam wonen, waren er wel wat minder leuke dingen," vertelt ze. "De open ingangen gaven veel overlast. Een centraal systeem heeft dit onder meer opgelost. Ook de brandgang is alleen toegankelijk voor de bewoners. Na deze aanpassingen verdween de overlast en kwam de rust." Mevrouw Coenders is een actieve vrijwilliger bij St. Elisabeth. "Ik help anderen graag".

Mevrouw en meneer Valkis uit Rossum

"Ik ben Rossumse van geboorte," zegt mevrouw Valkis. "Wij genieten van het mooie dorp, de gezelligheid en onze comfortabele woning. Alles is goed bereikbaar en toegankelijk. Als het aan ons ligt, wonen wij hier nog heel lang."



"Als het aan ons ligt, wonen wij hier nog heel lang."

Mevrouw Van den Hurk uit Beneden-Leeuwen

"Ik kan een bezoekje waarderen. Zeker op deze Dag Van het Huren." Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers wordt de dag bijgepraat. Een ding springt er tijdens het gesprek uit; over onze servicedienstmedewerker is ze erg te spreken. "Zijn sociale interesse, een groet of een praatje, dat waardeer ik erg."



Meneer en mevrouw Oosterhuis uit Wamel

"Wij wonen hier vanaf december 2013 en zijn blij met deze woning en we wonen nu weer in Wamel, zegt mevrouw Oosterhuis." Ze hebben veel lof voor De Kernen. "De zonnepanelen zijn we blij mee, hoewel we eigenlijk geen idee hebben hoeveel we ermee gaan besparen. We zullen het zien."

Familie Hassan uit Opijnen

"Wij zijn Nederland dankbaar en zijn blij hier te wonen," zegt meneer Hassan. "Onze burens zijn behulpzaam. Zelf leer ik elke dag nieuwe Nederlandse woorden en kijk Nederlandse TV en lees Nederlandse kranten. Ik doe mijn best iedereen te begrijpen en wil verder komen en iets terug kunnen doen. Ik mis Syrië wel, de manier van leven. Als er iets is met je, dan komt iedereen naar je toe om te helpen. Hier zijn mensen eenzaam." Opvallend is de vrolijke, ontspannen sfeer in het gezin. Terwijl ze een heftige periode doormaken.



"We willen hier oud worden."

Mevrouw Oorsouw uit Bergharen

"Wat ben ik blij dat ik zelf kon kiezen voor de kleur van het buitenschilderwerk! Ik heb eerst even overlegd met m'n burens en gevraagd of zij ook graag groen buitenschilderwerk wilden in plaats van rood. En dat is gelukt, ook De Kernen vond het prima. Ik woon al mijn hele leven in Bergharen vindt de omgeving heerlijk om te wandelen. Klachten heb ik eigenlijk niet, alleen mijn wc op de badkamer is al 24 jaar. Dat is het enige."



Meneer en mevrouw Van Kessel uit Heerewaarden

"Iedereen van De Kernen is altijd even vriendelijk. Ook de aannemers die voor De Kernen werken", zegt mevrouw Van Kessel. Meneer Van Kessel is de oudste bewoner die in het herstructureringsplan 'De Varikse Driehoek' gaat verhuizen naar een nieuwe woning. Meneer en mevrouw Van Kessel zijn positieve mensen, die vooral het goede in de mensen zien en willen zien.



Mevrouw en meneer Van Tek uit Poederrijen

Kort en krachtig komt het erop neer dat deze familie het heerlijk toefen vindt in Poederrijen. "Het is een warme gemeenschap waar we een samenhangingsgevoel graag levendig houden."



Mevrouw Van der Eijk uit Beneden-Leeuwen

"Ik woon hier al sinds 1960. Wel heb ik me ingeschreven voor de zorgwoningen bij St. Elisabeth. Ik doe nu nog mijn eigen huishouden en tot voor kort die van mijn zwager. Hij is helaas op 30 oktober jl. overleden. Sinds 1960 heeft hij naast mij gewoond. Na het overlijden van mijn zusje, elf jaar geleden, hielp ik hem namelijk." Mevrouw Van der Eijk vertelt ook over haar in mei 1940 gesneuvelde broer. Met twee van haar zussen heeft zij er alles aan gedaan om in Beneden-Leeuwen op de 4 mei viering deze gebeurtenis te laten herdenken. Het is haar gelukt!



Groeten uit Beneden-Leeuwen